

GRØNLAND I SØNDAG OG HVERDAG

EN KONFIRMATIONSSØNDAG I SUKKERTOPPEN

Der er flag oppe over kolonien fra morgenstunden af. Dannebrog vajer fra huse og fjeldtoppe, og hundreder af små flag pynter stuerne rundt i hjemmene; thi sommerens konfirmationsdag er en af de helt store festdage, ikke blot i Sukkertoppen, men alle steder i Grønland, også på de mindste bopladser. Mange måneder i forvejen har mor haft aftenen optaget med at sy festdragten til sønnens eller datterens første store festdag. Den grønlandske nationaldragt er vel nok en af de smukkeste i verden, men kun i Grønland kommer den rigtigt til sin ret, hvor dens farvepragt lever op mellem de grå og brune fjelde og sætter i dobbelt forstand kulør på tilværelsen.



Fylde kirker er ikke noget særsyn i Grønland. Det er feststemningen såvel som sangen og prædikenen, der drager.



*Pastor Bent Lyng præsenterer Sukkertøppens konfirmandhold,
sommeren 1952*

Foto: Chr. Vibe

Straks gudstjenesten er forbi, og de første konfirmander viser sig udenfor kirkedøren, giver fjeldene genlyd af hundreder smældende riffelskud til ære for den nye ungdom. Næppe en riffel, den være sig nok så rusten og ubrugelig, får lov til at stå urørt i dette festøjeblik, og som oftest skydes der med skarpt — op i luften ud over havet eller mod fjerne isbjerge.

Så går det hjem til kaffebordet og åbent hus dagen igennem, hvor naboer og venner og kolonifæller kommer og ønsker tillykke, og om aftenen samles familien og nære venner til det helt store gilde, der varer længe efter, at den unge konfirmand eller konfirmandinde er faldet i søvn, og da er solen allerede længst stået op og på vej mod middagshøjden.

Men også natten efter konfirmationssøndagen kan have sin egen fortryllende charme og stemning. Indimellem de mange kopper kaffe må festdragten vises på koloniens veje, og de unge konfirmander og konfirmandinder går da i klynger, oftest hver for sig, gennem kolonien frem og tilbage eller op til fjelds, hvor der tændes bål af lyng og mos rundt på højderne.

C. V.



Det er vel nok den almindeligste opfattelse, at Grønland ligger helt ovre ved Amerika, men et blik på dette kort vil vise, at landet nærmest ligger midt imellem den gamle og den nye verden – og Østgrønland har sin naturlige tilknytning til Europa